

İÇİNDEKİLER

I. KISIM	1
I- 22 TEMMUZ 2007 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNİN BÜYÜK TARİHİ ÖNEMİ	1
II- MİLLİ KURTULUŞ HAREKÂTINI BAŞLATIYORUZ	2
III- YAŞADIĞIMIZ SON 11 YIL TEKRAR TEKRAR NEYİ İSPAT ETTİ. MİLLİ GÖRÜŞSÜZ OLMAZ	2
A- ERBAKAN HÜKÜMETİ NE YAPTI?	2
1- Ekonomik Atılım	3
2- Zulüm Dünyası yerine, “Yeni Bir Saadet Dünyası Kurulması” Atılımı	9
3- Manevi Kalkınma Hamlesi	9
B- SON 10 YILDA İŞBİRLİKÇİLER VE BUNUN SON 5 YILINDA AKP NE YAPTI?	10
1- Ekonomik Yıkım	11
2- Manevi Tahribat	18
3- Dış Politika Faciası	19
C- İŞBİRLİKÇİLER VE AKP ALET EDİLEREK YOK OLMAYA GÖTÜRÜLÜYORUZ.	20
IV- BU SEÇİMDE MİLLETÇE NE YAPACAĞIZ	20
A- BU SEÇİM DÖNEMİNDE YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARLA MİLLETİMİZE ÖNCE İKİ GERÇEĞİ TANITACAĞIZ.	21
1- Irkçı emperyalizmin “Büyük Oyun”u nedir?	21
2- “Küçük Oyun” nedir?	21
B- BUGÜNE KADAR MİLLİ GÖRÜŞ İRKÇİ EMPERYALİZMİN “HORUZ DÖVÜŞÜ”NÜ KAÇ DEFA BOZMUŞTUR.	23
V- KALP GÖZÜYLE BAKILIRSA BU SEÇİME İKİ PARTİ GİRİYOR.	23
VI- İNANAN İNSAN İKİ DEFA ALDANMAZ.	24
VII- BU SEÇİM BİR REFERANDUMDUR.	24
VIII- OYUMUZU NEDEN SAADET PARTİSİ’NE VERECEĞİZ,	25
A- İSTİKLAL SAVAŞINDA ÜLKEMİZİ KURTARMAK İÇİN NASIL TEK VÜCUT OLDU İSEK, ŞİMDİ DE MİLLİ KURTULUŞ HAREKATI İÇİN DE TEK VÜCUT OLACAĞIZ	25
B- KURTULUŞ YALNIZ SAADET PARTİSİ’NDEDİR. DİĞER PARTİLER İŞBİRLİKÇİDİRLER VE ANCAK TÜRKİYEYİ ADIM ADIM YOK OLMAYA GÖTÜRÜRLER.	25
1- Önce Ahlak ve Maneviyat Diyen Tek Parti Saadet Partisi’dir.	25
2- Adil Bir düzenin Kurulması şart diyen tek parti Saadet Partisi’dir.	25
3- Yeni Bir Dünya Kurulacak diyen tek Parti Saadet Partisi’dir.	26
II. KISIM	27
SAADET PARTİSİ İKTİDARINDA YAPACAKLARIMIZ	27
III. KISIM	35
SONUÇ	35
IV. KISIM	
KARİKATÜRLER	
V. KISIM	
SLOGANLARIMIZ	

SAADET PARTİSİ
SEÇİM BEYANNAMESİ
22 Temmuz 2007

Aziz Milletimiz,

Her şeyden önce Milletimizin özünü, ruh kökünü, tarihini, inancını ve kimliğini temsil eden Saadet Partisi olarak 22 Temmuz 2007 seçimlerinin Saadet Partisi'nin en büyük zaferi ile sonuçlanmasını ve bu seçim sonuçlarında teşekkül edecek olan Saadet İktidarının Aziz milletimizin, Türkiye'mizin ve bütün insanlığın saadetine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dileyerek bu beyannamemizi aziz Milletimize sunuyoruz.

I. KISIM

I- 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinin Büyük Tarihi Önemi

Her seçim, önemlidir. Ancak, bu seçim başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar, daha büyük öneme haizdir.

Çünkü emperyalist güçler, 1990 yılında 20. Haçlı Seferi'ni başlatmışlardır. SSCB çöktükten sonra, ABD tek kutup olup dünyaya hâkim tek güç olarak gözükmeye, dünya siyonizmi ırkçı emperyalizm, 'Artık 5700 seneden beri beklediğimiz, Büyük İsrail'i kurmanın vakti gelmiştir. O halde 20. haçlı seferini başlatalım' dediler.

Margaret Thatcher, İskoçya'daki NATO toplantısında bunu ilan etti. Dedi ki: "Bu NATO toplantısını niçin yapıyoruz? Biz NATO'yu, Rusya'ya karşı kurmuştuk. Şimdi Rusya yok oldu, dağıldı. NATO'yu, fesh mi edeceğiz? **Hayır, düşmansız bir ideoloji yaşamaz.** Bundan dolayı, bizim yine düşmanımız olacak. Ona karşı savaşacağız. Bunun için NATO devam etmelidir. Eğer bir düşmanımız olmasaydı, yeni bir düşman ihdas etmemiz gerekecekti. Fakat buna lüzum yok. Çünkü düşmanımız vardır. Ve bu da **İslam**'dır" demiştir.

Böylece 1990 yılından itibaren, 20. Haçlı Seferi başlamış bulunmaktadır. Bu haçlı seferi başladıktan sonra; bu haçlı emperyalist güçler, önce Ortadoğu'daki işlerini rahat yürütebilmek için, Refah Partisi'ni her türlü hileye başvurarak işbaşından uzaklaştırmayı, ilk hedef saydılar.

Arkasından Afganistan'ı, Irak'ı işgal ettiler. Suriye ve Lübnan'ı işgal etmeye kalkıştılar. Irak'ta ve Lübnan'da Hizbullah karşısında mağlup oldular. Bu mağlubiyet karşısında planlarını değiştirdiler.

'Türkiye'deki siyasi iktidar bizim etkimiz altındadır. Ona emrederiz, Türk askerini Lübnan'a getiririz. Hizbullah'ı silahtan tecrit ettiririz. Biz elimizi kolumuzu sallayarak, Lübnan'a gireriz' dediler ve bunu uygulamaya koydular. Ve askerlerimiz böylece, Lübnan'a gönderildi.

Şimdi nefesi kesik, orada 22 Temmuz'u bekliyorlar. Şu anda sessiz durduklarına bakmayın. Milletten korktukları için, bu bekleyişi yapmaktadırlar.

Allah vermesin. 22 Temmuz'da tekrar AKP bir çoğunluk kazanacak olursa, bu takdirde, Hizbullah ile çatışılacak. Silahtan tecrit edilecek. İsrail'e buyur gel, Lübnan'a gir denilecek. İncirlik üzerinden aldığı msket bombalarını, ABD'nin füzeleri ile beraber kullanarak, Allah muhafaza buyursun, 5 senedir AKP döneminde Türkiye'de gerçekleştirdikleri manevi işgali, bu sefer hududumuza gelip maddi işgal ile tamamlamaya kalkışacaklar.

Ve böylece ırkçı emperyalizm, büyük İsrail'i kurup, 5700 senedir özlemini duydukları Dünya Hâkimiyetini tesis etmek hususunda, hedeflerine varmaya çalışacaktır.

II- Milli Kurtuluş Harekâtını Başlatıyoruz.

Dünya Siyonizminin, ırkçı emperyalizm bu planları karşısında, asırlar boyu hep bu planları engellemiş olan, tarihin en şerefli milletinin evlatları olarak, biz ne yapacağız?

İrkçi Emperyalizmin başlatmış olduğu ve yürütmekte olduğu 20. Haçlı Seferi karşısında AKP gibi onlara destek verip, Müslüman ülkelerin bir bir yutulmasına ve arkadan aziz vatanımızın parçalanıp, bölünüp Büyük İsrail'e vilâyet yapıp yok olmasına seyirci mi kalacağız, yoksa asırlar boyu ecdadımızın yaptığı gibi Milletimizin ve bütün insanlığın saadeti için yeryüzünün, Filistin gibi kan gölüne çevrilmesini önlemek, hâlihazır "**Zulüm Dünyası**" yerine, bir "**Saadet Dünyası**"nı kurmak için üzerimize düşen insanlık görevimizi mi yapacağız.

Asırlar boyu ecdadımız hep bu kabil felaket dönemlerinde ve dönüm noktalarında ikinci yolu seçti, Milli Görüşe sarılarak milletimizin ve insanlığın saadetini sağladı. Bu gün dahi yapmamız lazım gelen aynı şeydir, milletçe hep beraber Milli Görüşe sarılarak ülkemizi, **sömürülmek, köleleştirilerek ve yok olmaktan** kurtarıp, "**Yaşanabilir Türkiye**"yi, "**Yeniden Büyük Türkiye**"yi ve hali hazır "**Zulüm Dünyası**" yerine "**Yeni Bir Saadet Dünyası**"nı kurmaktır.

Milletimize düşen görev budur. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü, milletimizin ve insanlığın saadetini, milletimizin yok olması yerine bütün insanlığa öncü olmasını isteyen bütün vatanseverlerle beraber, bulunduğumuz tarihi dönüm noktasında, ecdadımıza layık evlatlar olduğumuzu göstermek vatan borcumuzdur, insanlık görevimizdir.

İşte bundan dolayı bu tarihi dönüm noktasında 22 Temmuz Seçimlerinde işbirlikçi partilerin işbaşına gelmeleri yerine, Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin işbaşına gelmesi tek çaredir ve bir zorunluluktur.

Bütün vatanseverlerin iştiraki ile 22 Temmuz seçimlerinde bu sonucun ortaya çıkması için hep beraber seferber olmak üzere "**Milli Kurtuluş Harekâtı**"nı başlatmış bulunuyoruz.

Bu harekâtı hedefine ulaştırmak için bu seçim döneminde aşağıdaki gerçekleri milletimize duyurmak temel vazifemizdir.

III- Yaşadığımız Son 11 Yıl Tekrar Tekrar Neyi İspat Etti:

Milli Görüşsüz Olmaz!

A- ERBAKAN Hükümeti Ne Yaptı?

Son 11 yılın başlangıcında milletçe **1996-1997** yıllarında bir yıl süre ile "**Milli Görüş İktidarı**"nı yaşadık ve gördük.

28 Haziran 1996'dan - 2 Temmuz 1997'ye kadar, takriben bir yıl iktidarda kalan Erbakan Hükümetinin Milli Görüş zihniyeti ile son otuz yılın en başarılı hükümeti olarak yaptığı hizmetleri üç ana grupta özetlemek mümkündür.

- 1- Ekonomik atılım.**
- 2- Zulüm dünyası yerine "Yeni Bir Saadet Dünyasının Kurulması"nın atılımı.**
- 3- Bütün bu hamleler yapılırken ERBAKAN Hükümetinin en büyük önem verdiği hamle ise "Manevi Kalkınma Hamlesi" olmuştur.**

1- Ekonomik Atılım:

ERBAKAN Hükümeti işe başlarken, aynen bugünkü gibi işsizlik, açlık ve borca esir olmuş bir ekonomik yapı vardı.

ERBAKAN Hükümeti bu şartlar altında çalışmaya başlar başlamaz bilindiği gibi, önce;

“Ekonomik Yıkımı Durdurdu”,

“Herkes Refah”,

“Milli Ekonomi”,

“Rant Ekonomisinden Reel Ekonomiye Geçiş”,

“Milli Güçlü, Süratli Yaygın Kalkınma”,

“Üretim, İstihdam ve İhracat Seferberliği”

programlarını uygulamaya koydu.

Milli Görüşün bu programları çerçevesinde, önce yıllık toplam tutarı 50 milyar Dolar olan bütçeye, altı ayda 35 milyar Dolar ilave gelir sağladı. Türkiye IMF'nin boyunduruğundan kurtarılarak Milli Görüşle yapılan bu kalkınma hamlesinde bütçeye yapılan bu büyük ilave, bir kuruşluk yeni bir borç alınmadan, bir kuruşluk yeni bir vergi konulmadan, bir kuruşluk zam yapılmadan tamamen Allah'ın milletimize verdiği milli imkânların harekete geçirilmesi suretiyle milli kaynaklardan sağlandı.

Bu **35 milyar dolarlık** ilave gelirin, **10 milyar doları** yeni borç yapılmadığı için faizden kurtarılarak milli imkânlarla temin edildi. Yani, milletin parasının rantiyeye ve dışarıya değil, millete yönlendirilmesi suretiyle sağlandı.

13 milyar doları, hazırlanmış olan dört adet kaynak paketi programlarının uygulamaya konması vasıtası ile mevcut milli imkânların halkın hizmetine yönlendirilmesi sureti ile sağlandı.

7 milyar doları, Milli Görüş gelinceye kadar, yılda 5 milyar dolar zarar eden **KİT**'lerin 2 milyar dolar kara geçirilmesi ile sağlandı.

ERBAKAN Hükümeti, böylece bütçeye ilave edilen 30 milyar doları, köylü, işçi, memur, emekli, yoksul ve fakirlerin gelirlerine yaptığı büyük zamlarla halka dağıtınca halkın alım gücü arttı, esnafın yüzü güldü, esnaf üreticiden daha çok mal istedi, üretici daha çok insan çalıştırdı. Böylece ekonomi tabandan desteklenerek bir büyük **“Bereket Dönemi”** yaşandı. Refaha kavuşan halk, o yılın programında öngörülen vergi gelirleri yeni vergi konmadığı halde, daha çok kazançtan dolayı daha çok vergi ödendiği için Devletin vergi gelirleri programa nazaran **“5 milyar dolar”** arttı.

Devletin borçlanmaması, **KİT**'lerin mali ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanması için ve halkın imkânlarının faize gitmesi yerine, halka yönlendirilmesi için, Milli Görüş'ün uyguladığı **“Havuz Sistemi”** ekonomik kalkınma bakımından efsanevi bir rol oynamıştır.

Havuz Sistemi, bütün kamu kurumlarının mali imkânlarının özel bankalarda değil, devlet bankasında tutulmasını ve Türkiye çapında tamamının bir bilgisayar sistemi vasıtasıyla bir merkezden kontrol ve takip edilmesine imkân hazırlanması sistemidir.

Devlet bütçesi 3'er aylık dilimlerle kamu kurularına gönderilmekte, ayrıca bir çok devlet kurumları da halktan hizmet ve vergi karşılığı gelir temin etmektedir.

Bu imkanlar, ERBAKAN Hükümetinden önce düşük faizle rantiyeye bankalarına konulmakta, bilahare onlar tarafından devletin parası o dönemde **% 150**'ye varan faizlerle Devlete borç olarak verilip, Devletin imkanlarının büyük bir bölümünün rantiyeye faiz olarak aktarılmasına sebep olmaktadır.

Mesela; İzmir'de TEDAŞ'ın topladığı devlete ait elektrik parası var, Elazığ'da Karayollarının yol yapımı için paraya ihtiyacı var. TEDAŞ'ın bu parası havuz vasıtasıyla Elazığ Karayollarına faizsiz olarak aktarılacağına, düşük faizle rantiyeye bankasına veriliyor, sonra çok yüksek faizle rantiyeye bankasından alınıp, Elazığ'a intikal ettiriliyor.

Böylece halkın parası halka hizmet ve refah için değil, halktan alınıp, rantiyeye faiz olarak ödenmek suretiyle milyonların hakkı bir avuç rantiyeye aktırılıyordu.

Havuz sistemi ile bu oyun bozuldu. Halkın parası faize gideceğine, halkın hizmet ve refahına yöneldi.

Devlet ağır faizle borçlanmaktan kurtuldu.

6 ayda 50 milyar \$'lık bütçeye, 35 milyar \$'lık bir ilave yapılınc bu imkan sayesinde halkın bütün gelir grupları daha büyük refaha, imkana kavuştu.

Ve yukarıda da izah edildiği gibi Milli Görüş döneminde bir bereket dönemi yaşandı.

Çok özet olarak ifade edecek olursak:

Memur : Milli Görüş, 1 Temmuz 1996'da **memur maaşlarına % 50 zam** yaparak işe başladı.

1 Ocak 1997'de, 6 ay sonra **memur maaşlarına bir % 30, bir % 25 daha zam** yaptı.

Böylece Milli Görüş işe başlarken **100 alan memur 6 ay sonra 230 almaya başladı.**

İşçi : 1995'te, **182 \$** olan asgari ücret, 1996'da Milli Görüş gelince **% 20** reel artışa tabi tutularak **210 \$'a çıkartıldı.** Bu artış TL. olarak **% 101'e** tekabül etmektedir.

Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücreti:

1996'da **53.000.000.TL.** iken, 1997'de Milli Görüş gelince **% 103** artışla **108.000.000.-TL'**ye çıkartıldı.

1996'da kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücret **655 \$** iken, **1997'de 993 \$'a** çıkartılmış, yani reel olarak **% 52 artırılmıştır.**

Memur ve işçi emeklileri aylıkları 6 ayda **% 100** artırıldı.

Bağ-Kur emeklisi aylıkları 6 ayda **% 300** artırıldı.

Memur emeklisi 100 alırken, 6 ayda **216** aldı.

İşçi emeklisi 100 alırken, 6 ayda **221.5** aldı.

Fak-Fuk-Fon : 1995'te Fak-Fuk-Fon'un **% 90'ı** bütçeye aktarılıyor, ve faize ödeniyordu. Milli Görüş geldi **% 100'ünü yoksullar, yetimler için kullandı.**

Tarım ve köylünün desteklenmesi :

Tarım Bakanlığı bütçesi 1997'de 1996'ya nazaran **% 89** artırıldı.

Bütçenin transfer tertibinden tarımsal destekleme 1996'da yıllık **38 trilyon** öngörülmüşken, ikinci yarısında yıllık **60 trilyon** olarak gerçekleştirildi. 1997 yılında yıllık **95 trilyon** olarak gerçekleştirildi.

Birlikler ve TMO tarafından köylüye verilen tarım ürünleri bedeli 1995'te **43.5 trilyon** iken, 1996'da **136 trilyona** çıkartıldı. Yani **% 312** artırıldı.

TMO hububat alımı **145 milyon \$** iken, 1996'da **330 milyon \$**'a çıkartıldı.

Aşağıdaki tabloda çeşitli ürünler için Milli Görüş'ün verdiği taban fiyatı artışı çok büyük mana ifade etmektedir.

TABLO - 1:

ÇEŞİTLİ MAHSULLERİN ALIM FİYATLARI

Ürünler	1995 Ödenen (kg/TL)	1996 Ödenen (kg/TL)	100 Düşüne Oldu
Pancar	4.500	8.500	189
Buğday	8.500	20-24.000	282
Tütün	240.000	500.000	207
Kabuklu Fındık	45.000	210.000	467
Ayçiçeği	13.000	36.000	277
Soya Fasulyesi	15.000	30.000	200
Yer Fıstığı	42.000	88.500	211
Yemeklik Zeytin	140.000	250.000	179
Zeytinyağı	170.000	280.000	165
Üzüm (Çekirdeksiz)	40.000	82.500	206
Pamuk-Ege	40.000	70.000	175
Pamuk-Çukurova	34.500	60.000	176
Kuru Kayısı	100.000	250.000	250
Antepfıstığı	Alım yapılmadı	300.000	İlk Defa Alım Yapılacak
Kırmızıbiber	Alım yapılmadı	200.000	İlk Defa Alım Yapılacak
Kurufasulye	Alım yapılmadı	70.000	İlk Defa Alım Yapılacak
Nohut	Alım yapılmadı	50.000	İlk Defa Alım Yapılacak

Yine, bazı tohumluklarda uygulanan destekleme fiyatlarının aşağıdaki tabloda 1996 - 1997'de mukayeseleri Milli Görüşün ülkenin efendisi olan köylüye nasıl destek verdiğini göstermektedir.

TABLO - 2:



BESİCİLİK :

Yıllar itibariyle yapılan gübre desteğini gösteren

TABLO - 3:



Milli Görüşün köylüye ve tarımı nasıl desteklediğini açıkça göstermektedir.

Aşağıdaki **TABLO - 4 :**



TABLO - 5 :

Milli Görüşün çayır, mera alanlarında % **187**'lik artış yaptığını göstermektedir.



ESNAF :

Aşağıdaki **TABLO - 6** :

Esnaf ve KOBİ'lere verilen kredilerdeki Milli Görüş artışını göstermektedir.



54. ERBAKAN HÜKÜMETİNİN BAŞARILARI :

ERBAKAN Hükümeti, 26 Haziran 1996 tarihinde işe başlamış, aşkla, şevkle, azimle, inançla, Türkiye'yi **bugünkü gibi** içine düştüğü kısır döngüden;

- 1- Rant ekonomisinden, reel ekonomiye geçiş,
- 2- Acı reçetelerle değil, tatlı reçeteler ile çözüm getirmek,
- 3- Bunun için de; vergi, zam, faiz, düşük ücret, düşük taban fiyatı, iç ve dış borç yok! Kendi öz kaynaklarımıza dayalı olarak ülkenin ekonomik imkânlarının seferber edilmesi, israflar ve yolsuzlukların önlenmesi yoluyla, meselelerin çözülmesi,

Esaslarına bağlı kalarak 6 ay gibi çok kısa bir süre içinde **üç büyük başarıyı** ortaya koymuştur.

Bunlar sırasıyla:

- 1- Ülke ekonomisinin onarımı,
- 2- Halkın bütün katmanlarının refah seviyesinin yükseltilmesi,
- 3- Türkiye'nin "YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE" hamlesini yapması.

Bu Başarılar Herkes Tarafından Kabul, Teyit ve Tescil Edilmiş Başarılardır

Nitekim;

Sadece Ocak 1997 yılında çıkmış olan iç basın makaleleri:

- 1- Akşam, 25.01.1997 “*Yeniden Büyük Türkiye’ye Doğru Koşar Adım*”
- 2- Milliyet, 25.01.1997 “*Ekonomide İyimserlik Rüzgarı*”
- 3- Zaman, 25.01.1997 “*Ekonomide Düze Çıkıyoruz*”
- 4- Türkiye, 19.01.1997 “*Kara Delikler Kapatılıyor*”
- 5- Milliyet, 24.01.1997 “*Batı Şimdi Hoca’ya Daha Farklı Bakıyor*”
- 6- Sabah, 26.01.1997 “*Yeniden Büyük Türkiye Vizyonu*”
- 7- Milliyet, 25.01.1997 “*Kaynak Faize Değil*”
- 8- Yeni Yüzyıl, 04.02.1997 “*Refah yol Doğru Yolda*”
- 9- Milliyet, 28.01.1997 “*Erbakan Sessiz ve Derinden*” “*Erbakan’ın ekonomide sağlayacağı olumlu kalıcılık bir bakıma Refahın kalıcılığı demektir.*”
- 10- Sabah, 25.01.97 Önemli Açıklamalar: “*Sn. Erbakan inandığı ve yapmak istediği projeleri büyük bir heyecanla ortaya koyuyor*”

Bu gerçekler dış basın tarafından da aynı şekilde kabul ve teyit olunmuşlardır.

Bu husustaki geniş Dünya yayınından sadece şu üç örneği vermekle iktifa edeceğiz.

- 1- Die Welt, 06.11.1996 “*Türkiye’ye Duyulan Güvensizlik Giderek Kayboluyor*”
- 2- Frankfurter Allgemeine, 03.02.1997 “*Türk Ekonomisi Erbakan’ın politikasına güven duymaya başladı... Özelleştirmeye öncelik veriliyor.*”
- 3- Die Presse, 03.02.1997 “*Türkiye Ekonomiyi Güçlendiriyor: Erbakan bütçeyi ıslah etmek istiyor*”

Bu gerçekleri aynı zamanda bugün Türkiye’nin neresine gitsek yaşlı ninemiz ve amcamızdan sık sık her zaman duyduğunuz şu sözler de teyit etmektedir.

Yaşlı ninemiz : “*Ben Bağ-Kur emeklisiyim, ERBAKAN zamanında maaşıma yapılan zamlarla 10 senedir yaşıyorum. Çünkü ondan sonra zam yapılmadı. Eğer onun verdiği zam olmasaydı, bugün ekmek bile alamayacaktım.*”

Yaşlı amcamız : “*ERBAKAN’ın verdiği büyük zamlarla ilk maaşımı alırken şaşırđım. Veznedara dedim ki, oğlum iyi kontrol edin, bir hata yaşamış olmanız. Benim maaşım bu kadar çok olamaz.*”

O da bana dedi ki “*yok amca merak etme şimdi maaşın bu kadar arttı. Yeni Hükümet geldi işler değışti.*”

Özet olarak, görüldüğü gibi Milli Görüş büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirdi. Milletimizin yüzünü güldürdü. Milletimiz böylece nefes alma imkanı buldu.

2- Zulüm Dünyası yerine, “Yeni Bir Saadet Dünyasının Kurulması”nın atılımı.

ERBAKAN Hükümeti bir yandan; “**Ekonomik Kalkınma**”, “**Herkese Refah**”, “**Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın Kalkınma**”, “**Adil Bir Düzenin Kurulması**”, “**Sömürülmeye, Açlığa, Yoksulluğa ve Borca, Esarete Son**” programlarını uygularken, öbür yandan da hali hazır ırkçı emperyalistlerin zulüm dünyası yerine, “**Adil Yeni Bir Saadet Dünyası**”nı kurmak için **D-8**’leri kurarak büyük bir Dünya hareketini başlattı.

Türkiye’yi “**Yeniden Büyük Türkiye**” yapacak, büyük kalkınma projelerini ve bunların mali kaynaklarının nasıl temin edileceğine dair hazırlıklarını yaptı, “**Yaşanabilir Bir Türkiye**”, “**Yeniden Büyük Türkiye**”nin kurulmasının hamlelerini başlattı.

3- Bütün bu hamleler yapılırken ERBAKAN Hükümetinin en büyük önem verdiği hamle ise manevi kalkınma hamlesi olmuştur.

Çünkü Milli Görüş bilmektedir ki, **bir ülkenin asıl gücü parası değil, tankı değil, milli ve manevi değerlere bağlı gençleridir.**

Bu gayeyi gerçekleştirmek için ERBAKAN Hükümeti döneminde 600 tane İmam Hatip Lisesinde 600 bin evladımız okuyordu. 5000 Kur’an Kursunda 500 bin yavrumuz Kur’an öğreniyordu.

İnsanlar insan haklarını ve inanma hürriyeti hakkını rahatça kullanabiliyorlardı.

Başörtüsü zulmü diye bir şey yoktu.

Milletimiz bahtiyar ve mesuttu.

İşte son geçirdiğimiz 11 yıllık dönemin başlangıcındaki 1996-1997 yıllarında ülkemizi yöneten ERBAKAN Hükümeti zamanında, özet olarak açıkladığımız gerçeklerden dolayı milletimizin bütün insanların maddi ve manevi bakımdan yüzü gülmüş, hepsi refah bulmuş ve bir saadet dönemi yaşamışlardır.

Bu gerçekleri yaşadık ve gördük.

İrkçi emperyalizm kendi gayeleri açısından, Türkiye’nin güçlenmesini, Türkiye öncülüğünde “**Yeni Bir Saadet Dünyası**”nın kurulmasını asla istemediği için, bunun yerine tam tersine Türkiye’yi **Haym Nahum Doktrini** ile “**Aç Bırakmak**”, “**İşsiz Bırakmak**”, “**Borca Esir Etmek**” ve “**Dininden Uzaklaştırmak**” istediği için ERBAKAN Hükümetini kendi gayelerine engel olarak gördü.

5700 yıldır çalıştıkları gaye uğruna ve bilhassa son 3 asırdan beri maddi gücü eline geçirdikten sonra tesis ettiği “**para gücü**” ve “**işbirlikçiler gücü**” vasıtasıyla bu büyük tarihi fırsatı engellemek için elinden geleni yaptı. Her türlü desise ve entrikaya başvurdu. Millet ERBAKAN’ı tek başına iktidara getirmediği için ve koalisyon ortağı içindeki bazı milletvekillerini etkileyerek Meclisteki çoğunluğu değiştirmek suretiyle ERBAKAN’ın Başbakan olduğu Milli Görüş Hükümeti yerine 10 yıldan beri yaşadığımız işbirlikçi hükümetleri iş başına getirdi.

Bu dönemin son 5 yılında tamamen kendi planını uygulamak için elindeki medya ve propaganda gücü ile her türlü aldatma ve etkileme yollarına başvurarak **3 Kasım 2002’de AKP’yi iktidara getirdi.**

Böylece son 10 yılın ilk 5 yılında çeşitli işbirlikçi koalisyonları, son 5 yılda ise tam işbirlikçi AKP’yi görmek ve tanımak imkanı hasıl oldu.

SON 10 YILDA İŞBİRLİKÇİLER VE BUNUN SON 5 YILINDA AKP NE YAPTI:

ERBAKAN'ın Başbakan olduğu Milli Görüş Hükümetinin arkasından 10 yıldan beri ülkenin yönetimini işbirlikçilerin elinde kaldı.

1990 yılında, komünizmin iflası ve Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine, artık Dünyada zihniyetlerin tasnifinin **sağcı** ve **solcu** olarak yapılmasının bir manası kalmamıştır.

NATO'nun İskoçya'da yapmış olduğu 1991 yılındaki toplantıda **Margaret Techer** 20. Haclı seferini ilan etmesinden sonra artık zihniyetler, ırkçı emperyalizm ile "**İşbirlikçi**" olup, olmamaya göre ayrılmaktadır.

Menfaat veya korkusundan dolayı "**İrkçı emperyalizm ile işbirliği yapanlar**" ve "**İrkçı emperyalizmin gayelerine hizmet eden işbirlikçiler**" olarak adlandırılmakta, buna mukabil ırkçı emperyalizmin bütün insanlığı kendisine köle yapmak isteyen ifsat zihniyetine karşı bütün insanlığa saadet getirecek "**Yeni Bir Saadet Dünyası**"nın kurulmasını isteyenler, "**Milli Görüş**"çüler olarak tarif edilmektedirler.

Bu tabir, tarif ve mefhumların ne manaya geldiklerini "**TÜRKİYE'MİZİN VE DÜNYANIN BUGÜNKÜ DURUMUNUN GERÇEK TEŞHİSİ**" adlı broşürde ilmi bir şekilde açıklanmıştır.

Türkiye'mizde Milli Görüşü Saadet Partisi temsil etmektedir. Ne yazık ki diğer partiler derece, derece işbirlikçidirler, bunlar içinde AKP tam işbirlikçidir.

ERBAKAN Hükümetinin arkasından çeşitli işbirlikçi partiler, önce 5 yıl boyunca ikiyeşer, üçer, üst üste, yan yana, çeşitli koalisyonlar halinde işbaşına getirildiler.

Bunlar döneminde ırkçı emperyalizm, "**Haym Nahum Doktrini**"nin uygulanması için gerekli alt yapıları hazırladı. Bilahare elindeki çeşitli etki ve medya imkânlarını kullanmak suretiyle 367 milletvekili ile AKP'yi işbaşına getirmek suretiyle "**Haym Nahum Doktrini**"nin her sahada tam bir uygulamasını gerçekleştirdi.

Bu işbirlikçi partiler, işbaşına gelir gelmez Milli Görüşün, "**Milli Ekonomik Kalkınma**", "**Herkese Refah**", "**Milli Güçlü Süratli Yaygın Kalkınma**", "**Reel Ekonomi**", programlarını durdurdular, tam tersine Türkiye'yi IMF'ye teslim ederek "**Ekonomik Yıkım**" programını adım, adım gerçekleştirdiler.

Diğer yandan Milli Görüşün "**Manevi Kalkınma**" programlarını tam tersine çevirerek "**Manevi Tahribat**" programlarını uygulamaya koydular.

Ve yine Milli Görüşün "**Şahsiyetli Dış Politika**", "**Yeniden Büyük Türkiye**" ve "**Yeni Bir Saadet Dünyasının Kurulması**" hamlelerini durdurdular.

Yerine "**Dış Politika Faciası**" uygulamasını yaptılar.

Böylece 10 yılda taklitçiler ve AKP şu üç şeyi gerçekleştirdi:

- 1- Ekonomik Yıkım**
- 2- Manevi Tahribat**
- 3- Dış Politika Faciası**

Böylece Türkiye bugünkü aç, işsiz, borca esir ve maneviyattan uzaklaştırılmış hale getirildi. Yani Haym Nahum Doktrini dış güçler tarafından büyük bir başarıyla uygulandı.

Şimdi ülkemiz ve milletimiz, parçalanma ve bölünme, İsrail'e vilayet yapıma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Yukarıdaki 2 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinin büyük önemi bölümünde açıkladığımız noktaya işte böylece getirildik.

Taklitçilerin bu 3 icraatı delilleri ile beraber 3 ayrı broşür halinde, bu konuda verilen konferansların metni olarak aziz milletimize sunulmuştur.

Bu sebepten dolayı bu gerçeklerin ispatı hususunda burada fazla detaya girilmeyecektir

1- EKONOMİK YIKIM:

Ekonomik yıkım IMF eliyle gerçekleştirilmiştir. IMF ırkçı emperyalizmin bir kuruluşudur. Onun gayelerine hizmet etmek için kurumuştur.

Taklitçi zihniyetli partiler Milli Görüşün arkasından işbaşına gelince Türkiye'yi IMF'ye teslim ettiler.

Yukarıda belirttiğimiz gibi ilk 5 yıllık koalisyon dönemlerinde IMF ekonomik yıkımın alt yapısını hazırladı, AKP döneminde de ekonomik yıkımın tam bir uygulamasını sergiledi.

Türkiye'yi, "aç, işsiz ve borca esir etmek" gayesini güden IMF ekonomik yıkımı gerçekleştirmek için ne yaptı:

ÖNCE ;

1- **TABLO - 7**'de görüldüğü gibi IMF, Türkiye'yi tam bir kontrol altına almıştır.

IMF, TÜRKİYE'Yİ NASIL KONTROL ALTINA ALMIŞTIR



Ekonomik karar ve uygulama mekanizmalarını milli iradede tecrit etti.

DPT tasfiye edildi.

Karar ve icraat bağımsız kurullara verildi.

Bu kurullar, milli iradede bağımsız olduğu halde IMF'ye bağılı hale getirildi.

"**Kalkınma ajansları**" kurularak Türkiye'nin bölünmesi için alt yapı hazırlığı yapıldı.

Milli imkânların faiz ve diğer yollardan yurt dışına intikalinin mekanizmaları kuruldu.

Böylece halkın bütün imkânlarının toplanıp, dışarıya verilmesinin alt yapısı hazırlandı.

2- **STAND-BY** anlaşmalarıyla ekonomi kontrol altına alındı ve bütün ekonomide IMF'nin emirleri yürürlüğe kondu.

Ekonomik yıkımı gerçekleştirmek için IMF'nin yürürlüğe koyduğu 14 önemli emir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO – 8: IMF’NİN EMİRLERİ

IMF NEYİ EMREDİYOR 14 EMİR
1- Tarımda, sanayide ve hizmetlerde istihdam yasaklanacaktır.
2- Çalışanların ücretleri artırılmayacaktır.
3- Yatırım yapılmayacaktır. Sanayi kuruluşlarında hammaddeler için KDV % 18, mamul mallar için % 8 olacak. Üretimi gerçekleştiren tüm safhalarda azami vergi alınacaktır. Enerji ve hammadde pahalı olacaktır.
4- Tarıma destek verilmeyecektir. Tarım üretimi yasaklanacak veya kotalarla kısıtlanacaktır. Tarım üretiminde maliyet zararı mucip olacaktır.
5- Faizlerin vaktinde ve emniyetle ödenmesi için bütçede faiz dışı fazla azami derecede yüksek tutulacak buna karşılık faiz dışı harcamalar azami derecede kısıllanacak.
6- Üretimi engellemek, her şeyin ihracat yerine ithal edilmesi ve sıcak dövizin daha büyük rant elde etmek için; döviz kuru düşük tutulacak buna karşılık faiz oranları sürekli yüksek tutulacak ve dünyanın en yüksek faiz oranları Türkiye’de olacak.
7- İstihdam, üretim ve ihracat temellerine dayanan reel ekonomiye geçilmeyecek.
8- Süratle reel ekonomi yok edilerek rant ekonomisine dönüşülecek ve bu rant ekonomisiyle de sadece rantiye zengin edilecektir.
9- Sanayi ve tarım teşvikleri ortadan kaldırılacak böylece her şey dışarıdan alınacaktır.
10- Sadece devlet değil özel sektör ve vatandaşlarda dışarıya borçlandırılacak.
11- Bankaların yanında reel sektör firmaları da dış borçlanmaya esir edilecek.
12- Kârlı ve stratejik KİT’ler süratle yabancılara düşük bedellerle satılacak.
13- Yabancı sermaye adı altında bankalar, gayri menkuller, telekomünikasyon şirketleri yabancılara satılacak.
14- Ülkenin bütün milli müesseseleri ve yer altı kaynakları yabancılara verilecektir.

3- Bu emirler vasıtasıyla

TABLO - 9: da gösterilen soygun düzeni yürürlüğe kondu.



4- Bu düzen 75 milyon insanımızı 4 koldan fakirleştirmeyi gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Tablodan da görüldüğü gibi milletimiz şu 4 koldan fakirleştirilmekte ve ezilmektedir.

A- Borçlanma yoluyla kurulan pompa ve hortumlarla halkımızın soyulması.

B- İMF mevzuatı, organizasyonu ve bürokrasi kullanılmak suretiyle yapılan fakirleştirme.

C- Özelleştirme, peşkeş ve aktarma yoluyla yapılan fakirleştirme.

D- Faizler ve vergiler yoluyla yapılan fakirleştirme

5- Bu organizasyon ve uygulamayı yapan IMF’dir.

Yukarıda söylediğimiz alt yapı dolayısıyla milli iradenin, siyasi iktidarın ve AKP’nin bu uygulamayla bir ilgisi yoktur.

IMF, atı kullanan jokeydir.

AKP, sadece at yarışı spikeridir. Bir kere ata binmeyi denedi ve onda aşağı düştü. Bir daha ata binmeye teşebbüs etmedi.

Böylece her şeyi IMF’ye teslim etmiştir.

6- IMF’nin ekonomik düzeninde halk 4 yönden fakirleştirilmekte, kurulan “Reel ekonomi” yerine “Rant ekonomi”ye ait alt yapı ile halkın bütün imkânları elinden alınarak işbirlikçilerin havuzuna aktarılmakta AKP’ye yaklaşan rantiyeciler, işbirlikçi medya ve ırkçı emperyalizm kendilerine düşen payı almaktadırlar.

7- AKP döneminde halk fakirleşmektedir. Üretimden elde edilen Milli Gelir büyük miktarda azalmaktadır.

TABLO – 10 :

MİLLİ GELİR – FAİZ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ



AKP döneminde faiz gelirleri dahil edilmek suretiyle hesaplanan GSMH, yıldan, yıla nasıl zahiren artıyormuş gibi gözüktüğü halde, faiz ödemeleri çıktığı takdirde üretimden doğan GSMH’nın, yıldan yıla ne büyük oranda azaldığı, halkın, bir ülkenin nasıl fakirleştiği apaçık bir şekilde gözükmemektedir.

8- TABLO – 11: IMF’NİN SOYGUN DÜZENEKLERİ

IMF’NİN SOYGUN DÜZENEKLERİ	2006 YILI SONU İTİBARIYLA 1 YILLIK MALİYETİ	5 YIL SONRAKI YILLIK MALİYET Milyar \$
1- Hazine yapmış olduğu iç ve dış borçlanma nedeniyle bütçeden faiz ödemektedir.	50 milyar \$	70
2- Merkez Bankası , kendisine sıcak döviz veya sair sebepler dolayısıyla sunulan dövizler karşılığında piyasaya sürdüğü kendi bastığı parayı piyasadan çekmek ve yüksek rezerv tutmak için borçlanmaya gitmekte ve bunun için faiz ödemektedir	5 milyar \$	10
3- Hazine dışında kalan kamu kuruluşları olan KİT’ler, Belediyeler, Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler birikmiş borçları nedeniyle faiz ödemektedirler. Bu faizlerin tamamına yakını bankalara ödenmektedir.	5 milyar \$	10
4- Vatandaşların bankalardan almış oldukları ticari kredi, tüketici kredileri ve kredi kartları için kredi faizi ve komisyon maliyeti olarak yapılan ödemeler yoluyla bankalar üzerinden dış bankalara kaynak aktarılmaktadır.	35 milyar \$	80
5- Borsa üzerinden sıcak paraya düşük döviz kuru/yüksek reel faiz politikası aracılığıyla kaynak aktarılmaktadır	20 milyar \$	40
6- Reel sektör dışarıdan aldığı borçlar için faiz ödemektedir.	5 milyar \$	20
7- Bankacılık sistemi sendikasyon kredileri vb. yollarla dışarıdan aldığı borçlar için faiz ödemektedir.	5 milyar \$	20
8- Türkiye’deki yabancı sermaye istihdam, ihracat, üretim ve ileri teknoloji getirmek için gelmiyor. Özel muamelelerle çok karlı sahaları parselleyip kazancını dışarı götürmek için geliyor. Mesela Cargill	7 milyar \$	20
9- Düşük döviz kuru nedeniyle dış ticaret açığı verilmekte ve ithalat-ihracat farkı kadar dışarıya kaynak aktarılmaktadır	50 milyar \$	120
10- Başta taşımacılık olmak üzere hizmetlerin yabancılara yaptırılması nedeniyle yabancılara ödeme yapılmaktadır.	10 milyar \$	20
11- Türkiye’deki bankalar yurtdışındaki bankalarda çok düşük faizlerle ihtiyaçları üstünde ihtiyari döviz mevduatı tutmaktadırlar. Böylece içerde ve dışarıda yüksek faizle temin ettikleri fonları yabancılara çok düşük faizle vermektedirler	3 milyar \$	5
TOPLAM	200 milyar \$	425 milyar \$

IMF’nin soygun düzeneklerinin nasıl milletin imkânlarını rantiyeye ve yurt dışına intikal ettirdiğini gösteren 11 misal açıklanmıştır.

Sadece bu 11 soygun düzeneği sonucu her yıl 200 milyar \$ faiz ödemesi ve kaynak transferi gerçekleştirilmektedir.

Basit bir hesap göstermektedir di, bu gidişle, bugün GSMH’nin yarısını kullanan 75 milyon halkımızın, 5 yıl sonra GSMH’nin ancak % 17’sini kullanabilecektir.

SONUÇ : BU BÖYLE GİTMEZ !

9- Kaldı ki, IMF'nin emriyle **Tablo-11**'de bahsedilen 11 soygun düzeneğinin her birinin uygulamasında **Tablo-12** ve **Tablo-13**'de gösterilen **Ek Soygun Düzenekleri** de milletin kanını emiyor. Rantiyecilere ve dış mihraklara intikal ettiriliyor.

TABLO – 12 :

HAZİNE BORÇLANMA SİSTEMİNDEKİ SOYGUN DÜZENEKLERİ

HAZİNE BORÇLANMA SİSTEMİNDEKİ SOYGUN DÜZENEKLERİ	1 YILLIK BÜTÇE MALİYETİ
1- Devletin parası varken borçlanılıyor	2,5 milyar \$
2- Lüzumundan çok borçlanılıyor	2,5 milyar \$
3- Rantiyeden borç alınmaktadır	2 milyar \$
4- Rantiye kendi parasını değil devletin parasını devlete borç vermektedir	2 milyar \$
5- TCMB rantiyenin fonlarını Cumartesi ve Pazar günlerinde borç almaktadır	1 milyar \$
6- Borçlanma senetleri sadece 10 bankaya verilmek suretiyle onların büyük komisyon kazançlarına imkan hazırlanmaktadır	2 milyar \$
7- İç borçlanma görüntüsü altında, dış borçlanma yapılarak rantiyeye büyük oranda kaynak aktarılmaktadır.	3 milyar \$
8- Devletin devlete olan borcu yüksek faizli rantiyeye olan borca dönüştürülmektedir. Bu suretle sıcak döviz/rantiyeye azami derecede para aktarılması sağlanmaktadır	2 milyar \$
9- Hazine TCMB'den para alıp borcunu ödedikten sonara borçlanması ve böylece TCMB'den aldığı parayı ödemesi gerekirken; önce borçlanıp sonradan borç ödendiği için borçlanma daha yüksek faizle yapılmakta ve rantiyeye kaynak aktarılmaktadır	1.5 milyar \$
10- Hazine piyasada paranın en fazla miktarda olduğu Cuma günü borçlanma yapacağına; tam tersine paranın en dar olduğu Salı günü borçlanma yapmak suretiyle daha yüksek oranda faiz ödemek zorunda bırakılmaktadır.	1.5 milyar \$
TOPLAM	20 milyar \$

10- Bu açıkladığımız gerçekler gösteriyor ki;

Cenab-ı Hak milletimize imkânlar vermiştir. Ancak bunlar işbirlikçiler yüzünden IMF düzenekleriyle bir avuç rantiyecilere ve dışarıya aktarılmaktadır. Böylece **milletimiz aç bırakılıyor, işsiz bırakılıyor ve borca esir ediliyor.**

TABLO – 13 :

Tablodan AKP'nin Ekonomi Düzeni ve Rantiye Havuzu gözükmektedir.

NASIL SOYULUYORUZ ?



11- BU ZULMÜ YAŞAMAYA MECBUR DEĞİLİZ.

12- SONUÇ : Bu ekonomik yıkım yüzünden ülkemizde 15 milyon insan işsiz kalmış, 15 milyon insan aç kalmış ve 40 milyon insan fakirlik sınırı altında yaşamaktadır.

IMF düzenekleriyle takip edilen, düşük kur, yüksek faiz politikasıyla ülkemizde üretim, istihdam ve ihracat engelleniyor. Her şey ithal ediliyor. İhracatın %70'ini ithal malları teşkil ediyor. Köylü ekerse daha çok zarar ediyor. Zaten tarım ürünlerine kotalar konmuş, her türlü destek kesilmiş. Artan girdi fiyatlarına rağmen, taban fiyatları düşük tutulduğu için hayvancılıkta olduğu gibi tarım da yok edilmiş.

Ve tarımla meşgul olan 2 milyon insanımız, tarım alanlarını ettikleri zaman daha çok zarar ettikleri için büyük şehirlerin varoşlarına giderek, işsiz, aç, sefil yaşam mücadelesiyle pençeleşmektedirler.

Diğer yandan, düşük kur-yüksek faiz yüzünden üretim, istihdam, ihracat yok edildiği için reel ekonomi çökmüş.

Yabancıların faydalandığı rant ekonomisiyle 75 milyon insanımız ezildikçe ezilmiştir.

2- MANEVİ TAHRİBAT

Yukarıda belirttiğimiz gibi **“Bir Ülkenin Asıl Gücü, Ne Tankıdır, Ne Parasıdır. Milli Ve Manevi Değerlere Bağlı Genç Evlatları”**dır.

Bunun için Erbakan Hükümeti döneminde **“Manevi Kalkınmaya”** ne kadar önem verildiyse, onu takip eden 10 yıllık **“İşbirlikçiler”** döneminde de manevi tahribat o derece hızla ve şümüllü bir şekilde yapılmıştır.

İrkçi emperyalizm, kendi etkisindeki AKP iktidarını kullanarak Haym Nahum Doktrininin en önemli maddesi olan **“Türk Halkını, Milli ve Manevi Değerlerinden ve Dininden Uzaklaştırmak”** gaye ve hedefini gerçekleştirmek için bütün gücüyle çalışmıştır.

İşbirlikçilerin manevi tahribat döneminde yapılanlardan sadece kısa bir özet sunmak, bu tahribatı tanıtmak bakımından yeterlidir.

1- İşbirlikçiler döneminde, Din ve Kur’an öğrenimini engellemek için, sırf İmam Hatip Okullarının orta kısımlarını kapatmak maksadıyla, bu arada Mesleki Sanat Okullarını da kapatmayı birlikte yürüterek, İlköğrenim 8 yıla çıkarılmış, İlköğrenimi bitirmeyenlere dini öğretim yasaklanmıştır.

Bu meyanda İmam Hatip Okullarının orta kısımları kapatılmış. Üniversite giriş imtihanlarında katsayı oyunlarıyla İmam Hatip Okullarının Lise kısımlarının da kapanması için elden gelen gayret gösterilmiştir.

Milli Görüş Erbakan Hükümeti zamanında, 600 İmam Hatip Okulunda 600 bin gencimiz Milli ve Manevi değerlerini öğrenirken, 10 yılda bu rakam 60 bine düşürülmüş ve AKP’nin iktidarının 5. yılında bu sene 16 İmam Hatip Okulu daha kapatılmıştır.

2- Aynı şekilde 15 yaşından küçüklerin Kur’an öğrenimi yasaklandığı için, Kur’an öğrenimi de azami derecede engellenmiş ve AKP tarafından ilköğrenimini bitirmeyen 15 yaşından küçük evladına evinde Kur’an öğreten babaya hapis cezası veren Kanun çıkartılmıştır.

3- AKP, bir yandan çeşitli vaatlerle halkı aldatmaya çalışırken, diğer yandan gerçekte ırkçı emperyalizmin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapamayacağından dini ve manevi öğrenimin engellenmesi için her türlü adımı atmıştır.

4- Bu meyanda bizim okullarda ve ders kitaplarında **milli ve manevi değerlerimizle ilgili mefhumların kullanılmasını yasaklamıştır.**

5- Millet, kendisine Anayasayı değiştirecek güçte destek verdiği halde, **başörtüsü zulmünü** önlemek şöyle dursun dayanılmaz boyutlara ulaşmasına destek vermiştir.

6- Okullarda okutulmakta olan din derslerinin gerek muhtevası ve gerek öğretmenleri bakımından bütün mana ve önemini ortadan kaldıracak adımlar atılmıştır.

7- Kamu kuruluşları tarafından bastırılmış olan Kur’an-ı Kerim meallerinde bir çok ayeti kerimelerin mealleri yazılmamak suretiyle ırkçı emperyalizmin İslamın aslını ve gerçeğini ortadan kaldırmak için uyguladığı **“İlmli İslam” “Avro İslam”** projelerine yardımcı olunmuştur.

8- Ezan sesinin azami derecede kısılmasına dair uygulamalar yapılmıştır.

9- **“Dinler Bahçesi” “Diyalog” “Medeniyetlerin Buluşması”** gibi kamuflej arkasında yine ırkçı emperyalizmin istediği şekilde İslam’ın aslının ve özünün değiştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır.

10- Müslümanlığın öğrenimi ve öğretimi engellenirken, milli ve manevi değerlerimizin sembolü olan mimari şaheserlerimizin bakım ve tamirleri yapılmazken, kiliselerin tamiratına öncelik verilmiş, misyonerlik çalışmalarına her türlü destek verilmiş ve AKP tarafından çıkartılan Vakıflar Kanunu vasıtasıyla Büyükşehirlerin önemli mahallelerinde açılan kiliselere ilaveten Anadolu’muzun bütününde 1071 Malazgirt Zaferinden önceki 3000 kilisenin yeniden yapılması için her türlü destek verilmiştir.

11- “Zina suç sayılmaz” kanunu telefonla verilen talimatla bir günde çıkartılmıştır.

12- KOBİ’lere kredi verileceğine **domuz kredisi** verilmesine önem verilmiş ve domuzun kasaplarda satılması için yönetmelikler değiştirilmiş, tamimler yayınlanmıştır.

Yukarda birkaç misalle belirtmeye çalıştığımız korkunç tahribat aslında bütün boyutlarıyla yürürlüğe konmuş işbirlikçilerin ilk 5 senesi ve AKP’ye ait son 5 senesi esnasında milli ve manevi değerlerimiz en büyük tahribat dönemini yaşamıştır.

Son 10 senede bütün bu gerçekleri millet olarak yaşadık. Ne yapıldığını, ne yapılmak istendiğini gördük.

Bunun adı manevi felakettir, manevi tahribattır.

3- DIŞ POLİTİKA FACİASI

İşbu beyannamemizin başlangıç kısmında da belirttiğimiz gibi ırkçı emperyalizm 20. Haçlı seferini hedefine ulaştırmak için AKP yönetimini alet ederek nasıl bir yandan ekonomik yıkımı, diğer yandan manevi tahribatı gerçekleştirdiyse, bunları yaparken bir yandan da “**Dış Politika Faciası**”nı gerçekleştirmek için bütün gücüyle çalışmış ve AKP yöneticilerini gece gündüz bu istikamette koşturmuştur.

AKP yöneticileri 5 sene evvel işe başlarken ırkçı emperyalizmin arzularına uyarak, Milli Görüş gömleğini çıkarttıkları için hidayetleri kararmış ve 3 temel “**Facia**” ile işe başlamışlardır:

1- Kıbrıs’ta çözümsüzlük çözüm değildir.

2- Ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğine gireceğiz.

3- Irkçı emperyalizmin hoşuna gitmek için Amerika, İsrail ve Avrupa Birliği ile stratejik ortaklık yapacağız. 20. Haçlı seferinde onlara yardımcı olacağız ve Müslüman ülkelerle münasebetlerimizi onların kontrolünde tanzim edeceğiz.

Milli menfaatlerimize taban tabana zıt olan bu zihniyetle yola çıkıldığı içindir ki kısa zamanda Kıbrıs elimizden gitme noktasına gelmiş, AB’ye gireceğiz diye uyum kanunlarıyla Türkiye tahrip edilmiş, AB’nin yaptığı köle muamelesine muhatap olunmuş ve şerefli tarihimize yakışmayan her türlü hakarete maruz kalınmıştır.

Ecdadımızın, inancımızın ve kimliğimizin gerektiği şekilde “**Yeniden Büyük Türkiye**”yi ve onun öncülüğünde “**Yeni Bir Saadet Dünyası**”nı kurmak gibi milletimizin ve insanlığa en büyük hizmeti yapmak dururken ırkçı emperyalizmin kontrolündeki onların çökmüş, çürümüş sosyal yapısı ve yaşadıkları zulümler göz önünde dururken aslımızı özümüzü bırakıp onlara benzeyeceğiz. Bunun için gerekirse 30 sene müzakere yapıp, her türlü milli varlığımızı ortadan kaldıracamız demekten büyük bedbahtlık olur mu?

“BOP eş başkanım”,

“İsrail stratejik ortağımızdır”,

“Irak’taki Amerikan askerlerine dua ediyorum”

cümleleri AKP’nin nasıl gayri bir milli zihniyet yolunda olduğunu açıkça gösteren yürek parçalayıcı ifadelerdir.

Irkçı emperyalistler Türkiye bağımsız kalmasın, İsrail’in emniyeti için Avrupa Birliği kapısına bağlı kalsın planını uygulamakta, AKP’de onların bu arzularına harfiyen uymaktadır.

Müzakereler başlıyor diye havai fişeklerle merasimler yaptılar.

Avrupa Birliđi'nin Lozan'ı ortadan kaldırıp, açıkça SEVR'i uygulamak istemesi üzerine Őimdi Avrupa Birliđi lafını bile ađızlara alamıyorlar.

Bu tecrubesiz, bilgisiz, tarihimiz, inancımız ve kimliđimizle bađdařmayan hatalı tutumlar yzünden, bugun Tırkiye lkesiyle, milletiyle bölünme noktasına getirilmiř, terör yeniden azmıř, giriřte de belirttiđimiz gibi mevcut manevi iřgalin Allah muhafaza buyursun maddi iřgalle tamamlanması noktasına getirilmiřtir.

C- İŐBİRLİKÇİLER VE AKP ALET EDİLEREK YOK OLMAYA GÖTÜRÜLÜYORUZ

Yukarıdaki açıklamalarımızdan görüldüđü gibi, son 10 yıl esnasında ırkçı emperyalizm Refah Partisi dıřındaki iřbirlikçi partilerin hepsini çeřitli kombinezonlar halinde kullanarak ve bilhassa son 5 yılda AKP'yi bir tařeron olarak kullanarak Haym Nahum doktrinini, yani Tırkiye'yi aı bırakmak, iřsiz bırakmak, dinden ve maneviyattan uzaklařtırmak politikasını bütün gücüyle uygulamıřtır.

Böylece milletimiz yařadıđımız bu son 10 yıl iıersinde;

Birinci yılda Milli Görüřün ne olduđunu, nasıl bir kurtuluř olduđunu, milletin yzünü nasıl güldürmüř olduđunu, halkımıza nasıl Refah getirdiđini, Yeni Bir Saadet Dünyasını nasıl kurmaya bařladıđını yařayarak görmüř, buna mukabil bunun arkasından gelen son 10 senede de, Milli Görüř dıřındaki bütün iřbirlikçi partilerin hepsinin halkımızı nasıl ezdiklerini ve milletimizi ve lkmemizi adım adım felakete sürüklediđini apaıık bir Őekilde yařayarak görmüřtür.

Yukarıdaki açıklamalarımız bir büyük fotođrafın küçük parıalarından ibarettir. **Büyük fotođraf** ırkçı emperyalizmin Tırkiye'yi parıalamak ve İsrail'e vilayet yapma planıdır. Bu plan Haym Nahum Doktrini planıyla **“Ekonomik yıkım” “Manevi Tahribat”** ve **“Dıř Politika Faciası”** ile yürütölmüř ve bunların sonucu olarak yurdumuz halen **terörle, parıalanma tehlikesiyle, aııkla, iřsizlikle, borca esaretle ve manevi tahribatla bir felaketin eřiđine getirilmiřtir.** İřbirlikçi partilerin ve AKP'nin uygulamaları ve sebep oldukları sonuçlar bir bütün halinde deđerlendirildiđinde görölen gerıek Őudur:

Toprak kayıyor, yok olmaya götürölüyoruz.

Son 11 yıllık denemeler milletimize açıkıa göstermiřtir ki, Milli Görüřsüz ve Saadet Partisiz kurtuluř mümkün deđildir.

“ANLADIK KI MILLİ GÖRÜŐSÜZ OLMUYOR.”

“Tek Çare Saadet Partisi”dir.

İřte bu tarihi dönüm noktasında 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimlerini yapıyoruz.

IV- BU SEÇİMDE MİLLETÇE NE YAPACAĞIZ.

Tarihimiz boyunca bütün bu kabil felaketlerle karşılaştığımız zaman hep Milli Görüşe sarıldık, Allahın yardımıyla başardık. Bugünde yapacağımız şey aynıdır. **Milli Görüşe sarılacağız, Allahın yardımıyla yeniden Dünyanın efendisi olacağız.**

İşte bundan dolayıdır ki, Saadet Partimiz 22 Temmuz seçimleri münasebetiyle “**MİLLİ KURTULUŞ HAREKATI**” nı başlatmış ve yürütmektedir.

Ülkemizin parçalanıp, bölünüp yok olmasını istemeyen, köleleştirilmesine, ezilmesine razı olmayan 75 milyon vatan evladının hepsi, yani bütün vatan severlerin şimdi bu seçimde Saadet Partisini desteklemesi ve böylece tıpkı 1918’de İstiklal Savaşımızı yaparken gerçekleştirdiğimiz kurtuluş harekâtında olduğu gibi, bugünde elbirliğiyle vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden ve felaketlerden kurtarmamız gerekmektedir.

Bu seçim tarihi bir dönüm noktasıdır.

22 Temmuz’a kadar inanan vatanperver insanlar olarak, gece gündüz demeden, yemeden, içmeden vatanımızın, milletimizin milli bütünlüğü ve bütün insanlığın saadeti için ve milletimizin kurtuluşu için 75 milyon ülke evladını ırkçı emperyalizme hizmet eden işbirlikçi medya ve partilerin adeta narkozladığı milletimizi uyandıracacağız ve başlattığımız bu milli kurtuluş harekâtını bütün memleket evlatlarıyla beraber hedefine ulaştıracağız.

22 Temmuz 2007 Türkiye’imizin kurtuluş günü olacak. Bu çalışmalarımızla hepimiz hayatımızın en büyük ecrini, en büyük sevabını alacağız ve en büyük hayrını işlemiş olacağız inşallah.

A- BU SEÇİM DÖNEMİNDE YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARLA MİLLETİMİZE ÖNCE İKİ GERÇEĞİ TANITACAĞIZ BUNLARDAN BİRİSİ IRKÇI EMPERYALİZMİN “BÜYÜK OYUN”U, ÖBÜRÜ İSE IRKÇI EMPERYALİZMİN “KÜÇÜK OYUN”UDUR.

1- IRKÇI EMPERYALİZMİN “BÜYÜK OYUN”U NEDİR:

İrkçi emperyalizmin büyük oyunu, Büyük İsrail’i kurup Dünya hâkimiyetini sağlamak ve bütün insanları kendine hizmetkar ve köle yapmak.

“**Türkiye’imizin ve Dünyanın Bugünkü Durumunun Gerçek Teşhisi**” adlı broşürde açıklandığı gibi, ırkçı emperyalizmin büyük oyunu, Fırat ve Nil nehri arasındaki bütün “**Arz-ı Mevud**” topraklarını içine alacak şekilde Büyük İsrail’i kurmak, bunun emniyeti için Fas’tan Endonezya’ya kadar 28 ülkenin idaresini etkisi altına olmak, Anadolu’da İsrail için tehdit teşkil edebilecek, Selçukluların ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet bırakmamak, yani Türkiye’imizi yok etmektir.

Büyük oyun budur.

Bu onların dinidir, pazarlığı yoktur, uyuşması yoktur, görüşmesi yoktur, 5767 senelik gayeleridir. Bu felaketten vatanımızı ve milletimizi kurtarmak, bütün Dünyanın bir zulüm dünyasına dönmesi yerine, **Yeni Bir Saadet Dünyasına dönmesi**, tarih boyunca olduğu gibi bugünde milletimize düşen bir görevdir. İrkçi emperyalizm bu gayesine erişmek için işbirlikçi partileri vasıta olarak kullanmaktadır.

Kurtuluş tarih boyunca olduğu gibi, bugünde Milli Görüştedir, Saadet Partisindedir,

2- “KÜÇÜK OYUN” NEDİR;

İrkçı emperyalizm Türkiye’yi kontrol altına almak için Irak’taki gibi pahalı yolu değil, ucuz yolu seçiyor.

Irak’ta bir milyon insan öldü, 1 trilyon dolar harcandı ve sonunda ırkçı emperyalizm mağlup oldu.

Huzuru, barışı temin edemiyor verdiği ağır zayıat karşısında en kısa zamanda Irak’ı terk edip, gitmeye mecbur olacak.

İrkçı emperyalizm aynı oyunu Türkiye’de oynamak istemiyor.

Diyor ki;

Türkiye’ye gelsem, işgal etsem ne yapacağım, burada bir yönetim kuracağım, emirlerimi tatbik ettireceğim, burayı köle yapacağım. Bunu harple yapacağıma, bu seçimlerde benim emrimden çıkmayacak partileri ve işbirlikçi partileri iş başına getirmek suretiyle ucuz yoldan yapsam daha akıllıca davranmış olmaz mıyım, diyor.

Bunun için de kontrol ettiği bütün diğer ülkelerde olduğu gibi ve Türkiye’imizde de 50 yıldan beri uygulamak istediği gibi “**Horoz Dövüşü**” metodundan yararlanmaya çalışıyor.

HOROZ DÖVÜŞÜ:

İrkçı emperyalizm yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı içerdeki ve dışarıdaki bütün güç ve imkânlarını seferber etmek suretiyle, 50 yıldan beri yapılan seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de milletimizi aldatarak, ne yapıp yapıp işbirlikçi partileri iş başına getirmek için her çareye başvuruyor ve bu meyanda bütün hızıyla “**Horoz Dövüşü**” aldatmacasını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Horoz dövüşü ne demek;

İşbirlikçi bir sol partiyle, işbirlikçi bir sağ partiyi iki kukla olarak milletin önüne sürerek bunlara karşılıklı kayıkçı kavgası yaptırmak ve elindeki medya gücü ve bütün imkanlarıyla milleti bunlara oy vermeye yöneltmek, hangisi kazanırsa sonunda nasıl olsa kendisi kazanmış oluyor.

Bu oyunu, ırkçı emperyalizm sadece Türkiye’de oynamıyor, Dünyanın her yerinde oynuyor.

Mesela, Amerika’da Demokrat parti de ırkçı emperyalizmin kontrolündedir, Cumhuriyetçi partide ırkçı emperyalizmin kontrolündedir.

Avrupa ülkelerinde de sağcı partiler de, solcu partiler de ırkçı emperyalizmin kontrolü altındadırlar.

Türkiye’de aynı oyunu oynamak için ırkçı emperyalizm CHP ve AKP’yi kullanmaktadır.

Bu iki partinin kayıkçı kavgası yapması suretiyle ortaya koydukları horoz dövüşünü, ırkçı emperyalizm elindeki medya, televizyonlarla, gazetelerle ve diğer imkânlarla sabah, akşam millete göstermek suretiyle sanki sadece iki parti varmış gibi milleti narkozluyor ve bu iki horozu kukla gibi kullanıyor.

Halka diyor ki, eğer solu istersen buyur solcu işbirlikçi CHP’ye oy ver, sağı istiyorsan sağcı işbirlikçi AKP’ye oy ver. Sen seç, istediğini seç, bak sana istediğini seçmek için hürriyet veriyorum, işte demokrasi budur.

Bana bak, ey ırkçı emperyalizm!

Çocuk mu aldatıyorsun, biz hangi tarihin evlatlarıyız, biz hangi inancın evlatlarıyız. Sen 50 seneden beri oynadığın bu horoz dövüşü ile hâla bu milleti aldatacağın mı zannediyorsun.

Sende biliyorsun ki, bu milletin Milli Görüşü var. Bu milletin inancı var, tarihi var, kimliği var.

Asıl ev sahibi Saadet Partisi' dir. Çünkü o Milli Görüşü temsil ediyor, şehidi şehid yapan, gaziyi gazi yapan manayı temsil ediyor.

Bu milletin kalıcı iktidarı olmak, tabii çözüm Milli Görüştür.

Onun için Milli Görüş her zaman en büyük parti olmuştur.

Bugünde en büyük partidir.

Senin aklın fikrin Milli Görüşte ve Saadet partisinde, ama horoz dövüşü oyununu oynatabilmek için sanki Saadet Partisi yokmuş gibi davranıyorsun. Artistlik yapıyorsun. Fakat Saadet Partisinin iş başına geleceğini bildiğin için dudağın uçuklamış artistliğin sökmüyor, oynadığın oyun bozuluyor.

Bu millet görmüyor mu, ülkenin havalimanları ve deniz limanları Amerikalılara verilirken, Iraktaki terör merkezleri İncirlik üssünden desteklenirken, ne CHP'nin sesi çıkıyor, ne de AKP'nin sesi çıkıyor.

İkisi de Amerikancı, ikisi de İsrail'den yana, ikisi de IMF'ci bunlar arasında ne fark var. Sen bunları kukla gibi kullamp 50 sene sonra hala milleti aldatacağını mı sanıyorsun.

B- BUGÜNE KADAR MİLLİ GÖRÜŞ İRKÇİ EMPERYALİZMİN "HORUZ DÖVÜŞÜ"NÜ KAÇ DEFA BOZMUŞTUR.

İrkçi emperyalizm bu horoz dövüşü oyununu 50 yıldır tekrar tekrar oynarken Milli Görüş bu oyunu kaç defa bozmuştur.

Şimdi 22 Temmuzda da yine Allahın izniyle yeniden bozacaktır.

Çünkü milletimiz çok iyi bilmektedir ki, 22 Temmuz seçimi tarihi bir seçimdir, aslında **seçim değil referandumdur.**

"YOK OLMAK MI İSTİYORSUN, YOKSA YENİ SAADET DÜNYASI KURULSUN MU İSTİYORSUN"

seçimin manası budur.

V- KALP GÖZÜYLE BAKILIRSA BU SEÇİME İKİ PARTİ GİRİYOR:

Türkiye'de kurulmuş 60'a yakın parti var.

Her ne kadar zahiren bunların 16'sı seçime giriyormuş gibi görünüyorsa da, aslında dikkatle bakıldığı zaman 3 tane parti görürsün.

Birisi solcu işbirlikçi CHP,

Öbürü sağcı işbirlikçi AKP,

Diğeri ise Milletin kendisi, tarihi, inancı ve şehidi şehid yapan, gaziyi gazi yapan manayı temsil eden Saadet Partisi, asıl evin sahibi, ırkçı emperyalizm dudağı uçuklamış onu gözlerden kaçırmak için bütün gücünü kullanıyor. Sadece iki kukla partisine horoz dövüşü yaptırıyor.

Kalp gözünle bakarsan : Görürsün ki, AKP ile CHP arasında temelde bir fark yoktur. Bunların ikisi de işbirlikçidir, ikisi de emperyalizmin kuklası ve oyuncuğadır.

Onun için kalp gözüyle bakarsan gerçekte iki parti görürsün.

Biri, milli Görüşün partisi, senin kendi partin, tarihin, inancın ve şehidi şehid yapan, gaziyi gazi yapan manayı temsil eden **SAADET PARTİSİ**.

Diğeri de, seni yok etmek isteyen ırkçı emperyalizmin kullandığı partiler yani **DİĞERLERİ**. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, sağın solun bugün ne farkı kaldı, ne kıymeti kaldı, şu ortadaki manzarayı görmüyor musunuz.

Bu gerçekleri gördüğün zaman ne yapacağında tereddüt kalmaz.

Bu milletin evladı olarak **OY**'unu elbette Milli Görüşü temsil eden Saadet Partisine vermelisin, yani kendine vermelisin.

Seni yok etmek isteyenlere alet olanlara değil, Saadet Partisine oy vermen demek, kendine oy vermen demektir.

VI- İNANAN İNSAN İKİ DEFA ALDANMAZ.

Ey aziz milletim bu işbirlikçilere oy vererek harakiri yapma.

2002 seçimlerinde bir kere aldandın, şimdi hüngür hüngür ağlıyorsun, sen ne hale geldin, ülke ne hale geldi, gözlerinin önünde 2 milyon köylü köylerini terk etmiş varoşlarda inin inin inliyor.

2002 seçimlerde Milli Görüş olarak gerçekleri sana duyurduk, sen ırkçı emperyalizmin elindeki medyanın savurduğu rüzgarla gittin seni yok etmek isteyenlere alet olarak oy verdin.

Şimdi işsiz kaldın, bunu kendin istedin, bu harakiriyi kendin yaptın ve şimdi 5 sene sonra dizini dövüyorsun.

VII- BU SEÇİM BİR REFERANDUMDUR.

Şimdi Milli Görüş olarak vatanımızın, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü korumak, “Yeniden Büyük Türkiye”yi kurmak, “Yeni Bir Saadet Dünyası”nı kurmak için şimdi tekrar seni seven kardeşin olarak gerçekleri bir kere daha gözlerinin önüne koyuyoruz.

Buna rağmen, maazallah aldanıp bir kere daha bu işbirlikçilere oy verirsen gelecek sefer dövecek dizin de kalmaz haberin olsun.

Ey aziz milletimiz

Kendine gel, uyan, işbirlikçi medyanın narkozundan kurtul, 50 yıllık tecrübeye sahipsin, horoz dövüşüne kanma, bu seçim bir referandumdur, elbette bilerek, inanarak Saadet Partisini seçmelisin.

Çünkü bu seçimde oy vererek neyi seçiyorsun:

TABLO – 14 :

AVRUPA BİRLİĞİ Mİ?	MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRLİĞİ VE “YENİ BİR DÜNYA” MI?
SEFALET Mİ?	SAADET Mİ?
KÖLELİK Mİ?	EFENDİLİK Mİ?
İSRAİL’E VİLAYET OLMAK MI?	TARİHTEKİ ŞEREFLİ YERDE OLMAK MI?
KABA KUVVET ALTINDA EZİLMEK Mİ?	HAKKI ÜSTÜN TUTMAK MI?
MATERYALİST YOZLAŞMA MI?	MANEVİ KALKINMA MI?
VAHŞET Mİ?	BARIŞ VE KARDEŞLİK Mİ?
AÇLIĞA, İŞSİZLİĞE, BORCA ESARET Mİ?	HERKESE REFAH MI?
SÖMÜRÜLMEK Mİ?	ADİL PAYLAŞIM MI? (GÜÇLENMEK Mİ?)
İMF’YE ESARET Mİ?	MİLLİ EKONOMİ Mİ?
PARÇALANIP YOK OLMA MI?	VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ MÜ?
GAYRİ ADİL “ZULÜM DÜNYASI” MI?	“YENİ BİR DÜNYA” BARIŞ VE SAADET DÜNYASI MI?

İşte bu seçim, bu Tablo – 14’de gösterilen referandum mahiyetinde bir seçim olduğu için oyumuzu işbirlikçi partilere değil, severek, inanarak Saadet Partisine vereceğiz.

VIII- OYUMUZU NEDEN SAADET PARTİSİNE VERECEĞİZ

A- İSTİKLAL SAVAŞINDA ÜLKEMİZİ KURTARMAK İÇİN NASIL TEK VÜCUT OLDU İSEK, ŞİMDİ DE MİLLİ KURTULUŞ HAREKÂTI İÇİN DE TEK VUCUT OLACAĞIZ.

Yukarıdan beri söylediklerimizi özetlersek,

22 Temmuz'da, 75 milyon insan olarak, hiçbir ayırım yapmadan, nasıl İstiklal Savaşı'nda hep beraber vatani kurtarmak için tek vücut olduysak, bugün de aynı şekilde, Milli Görüş etrafında, Milli Kurtuluş Harekâtı için de tek vücut olacağız. Bunun temsilcisi Saadet Partisi'dir. Oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz.

Böylece 3 şeye hayır, 3 şeye de evet diyeceğiz.

Neye hayır diyoruz?

Sömürülmeye hayır diyoruz. Onun için oyumuzu, Saadet Partisi'ne veriyoruz.

Köleleştirmeye hayır diyoruz. Onun için oyumuzu, Saadet Partisi'ne veriyoruz.

Yok edilmeye, İsrail'e vilayet yapılmaya hayır diyoruz. Onun için oyumuzu, Saadet Partisi'ne veriyoruz.

Tam tersine; **Yaşanabilir Bir Türkiye** kurulsun istiyoruz. Onun için oyumuzu, Saadet Partisi'ne veriyoruz.

Yeniden Büyük Türkiye istiyoruz. Onun için oyumuzu Saadet Partisi'ne veriyoruz.

Yeni Bir Dünya için oyumuzu, Saadet Partisi'ne veriyoruz.

B- KURTULUŞ, YALNIZ SAADET PARTİSİNDEDİR. DİĞER PARTİLER, İŞBİRLİKÇİDİRLER VE ANCAK TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM YOK OLMAYA GÖTÜRÜRLER.

1- Önce Ahlak ve Maneviyat Diyen Tek Parti Saadet Partisi'dir.

Uzun konuşmaya lüzum yok. Bak sana, üç tane ölçü veriyorum. Bak şu partilerin hepsine. Saadet Partisi bir tarafa, diğerleri bir tarafa. Bunların içinde hiçbir defa, "**Önce Ahlak ve Maneviyat**" diyen var mı?

Maneviyat olmadan, insanları manevi bakımdan geliştirmeden saadet olmaz.

İnsanları doğru yola sevk edecek o vicdanı, o inancı kalplerine koymadan saadet olmaz.

Bunların yaptıkları iş, KDV'yi şuraya indireceğim diye milleti aldatmaya çalışıyor. Bilmem mazotu şuraya indireceğim diye milleti aldatmaya çalışıyor.

Be hey, dişi çıkmamış çocuk !

Bu söylediklerini yapsan dahi bunlar neyi ifade eder. Senin söylediğin şey: Kökü çürümüş bir ağacın yaprağının tozunu sileceğim diyorsun. Bu ağacın kökü çürük, kökü.

Saadet Partisi'ni işbaşına getirip, bu işi kökünden düzeltmeden saadet bulamazsın.

Bundan dolayıdır ki, önce ahlak ve maneviyat bayrağı nerdeyse, milletçe oradayız. Yani Saadet Partisi'ndeyiz.

2-Adil Bir Düzenin Kurulması Şart diyen tek parti Saadet Partisi'dir.

Diğer yandan bugünkü zulümlerden kurtulmak için mutlaka adil bir düzenin kurulması gerekir. Bugünkü bu sömürücü ve faizci düzenle, saadet olmaz.

Bak görüyorsun şu AKP, 5 sene içerisinde 30 tane dolar milyarderini ortaya çıkardı. Bunların servetleri, 75 milyonun servetinden daha fazla. Bu nasıl adalet?

Öbür taraftan köylü aç, memur aç, esnaf aç, bütün insanlar aç. 75 milyon inim inim inliyor. Biz Saadet Partisi Hanımlar Komisyonu'nun, Ankara varoşlarındaki ziyaretlerinden döndükten sonra, anlattıkları manzaraları gözyaşları ile dinliyoruz. Bu zulmü gören insanlar, köyünü terk etmiş, yaşama mücadelesi veriyor. Hallerine baktığımız zaman, yüreğimiz sızlıyor. Bunlar, bizim kardeşimiz.

Sadece Türkiye'de değil. Bu faizci emperyalistler, işte Afrika. Her sene 100 milyon çocuk ilaçsızlıktan ölüyor.

Bu zulme, tahammül edemeyiz. Bütün insanlığın saadetini istemek, bizim insanlık görevimizdir. Bu sebepten dolayıdır ki, bu zulümlere müsaade edemeyiz. Bu zulüm düzenine, müsaade edemeyiz.

Bu faizci, sömürücü düzeni değiştireceğiz. Adil bir düzen kuracağız. Türkiye'ye ve tüm insanlığa da saadet getireceğiz.

Ey aziz milletimizin kıymetli evladı;

Sana diyoruz ki, ahlak ve maneviyat bayrağı nerdeyse, onun altına koş.

Sana diyoruz ki, adil düzen bayrağı nerdeyse, onun altına koş.

3- Yeni Bir Dünya Kurulacak diyen tek parti Saadet Partisi'dir.

Diğer yandan, milletimiz yeni bir dünya kurmak mecburiyetindedir. Çünkü bugünkü kurulmuş olan dünya, bir ifsat dünyasıdır. Medyasıyla, işbirlikçi devlet adamlarıyla, işbirlikçi iş adamlarıyla dünya ifsat ediliyor.

Bu dünyayı ifsat yerine; ıslah üzerine, saadet üzerine kurmak için oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz.

Kim yeni bir dünya kuracağım diyorsa, biz oradayız.

Ne söyledik biz şimdi?

Her şeyi bir tarafa bıraktık, şu 16 tane partiye şöyle bir baktık.

Saadet Partisi'nin dışındakilerin hiçbirisinin, hiçbir şey yapamayacaklarına inancımızı ifade ettik.

Niye yapamazlar?

Çünkü ahlak ve maneviyat bayrakları yok. Hiçbir şey yapamazlar.

Her akşam televizyonlarda saatlerce konuşuyorlar. Bir çuvalı dolduran saman. Hiçbir işe yaramaz konuşmalar. Hiçbir şeyi düzeltmez. Zaten bu konuştuklarını 50 senedir dinledik.

Ne yaptılar?

Tarihin en şerefli milletini, Allahın en büyük nimetlerini vermiş olduğu bu ülkeyi; sadece köle yaptılar, sadece sömürttürdüler, sadece aç bıraktılar, sadece gözyaşı getirdiler, sadece ahlak tahribatı yaptılar, sadece saadeti tahrip ettiler.

Bundan dolayı, önce ahlak ve maneviyat nerdeyse oraya oy vereceğiz.

Bundan dolayı, adil bir düzen neredeyse oraya oy vereceğiz.

Bundan dolayı, biz saadet dünyası kuracağız; kim diyorsa, kim bunu yapacaksa ona oy vereceğiz.

Kim bu? Saadet Partisi.

İşte, uzun konuşmaya lüzum yok. Bu bir takım uydurma ve bir çuval dolusu boş lafları, dinlemeye de lüzum yok.

Vaktinize acıyorum. Akşamları televizyonların önünde, saatlerce bu boş konuşmaları dinliyorsunuz.

Bunlarla hiçbir şey düzelmez. Ve illa, Yeni Bir Dünya kurulacak. Adil bir düzen kurulacak. Ve mutlaka, maneviyatçılığa dönecek.

Bilerek ve İnalarak Oyumuzu

Saadet Partisi'ne Vereceğiz

Bunun için hepimiz, bilerek ve inalarak, oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. Büyük bir çoğunlukla Saadet'i iktidara getireceğiz. Zaten Saadet Partisi en büyük partidir. Bu AKP, geçen sefer milleti aldattı. Millet şimdi, dizini dövüyor.

Yukarıda da ifade ettik. Allah vermesin, bir kere daha aldanacak olursa millet, bir daha ki sefer dövecek diz de bulamayacak.

Aldanmayacağız, aslımıza döneceğiz. Kendimize döneceğiz. İşbirlikçilere oy verip harakiri yapmayacağız.

II. KISIM

SAADET PARTİSİ İKTİDARINDA YAPACAKLARIMIZ:

1- ERBAKAN Hükümeti zamanında başladıklarımızı bıraktığımız yerden alıp, devam edeceğiz.

A- “EKONOMİK KALKINMA” “HERKESE REFAH”, “MİLLİ, GÜÇLÜ, SÜRATLİ YAYGIN KALKINMA” “DENGESİZLİKLERİN GİDERİLMESİ”, “YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE”NİN KURULMASI.

2- Ekonominin yönetimi IMF’den alınacak milli iradeye devredilecek.

3- “Ekonomik yıkım” durdurulacak. “Ekonomik Kalkınma Hamlesi” başlatılacak, bunun için aşağıdaki tablodaki reçete uygulanacak.

TABLO – 15 :

EKONOMİK KURTULUŞ İÇİN REÇETE
<u>A- YÖNETİMDE BU İŞİ BAŞARABİLECEK KADRO VE HEYECAN</u>
1- BAŞARACAĞINA İNANARAK, AŞK VE AZİM İLE İŞE BAŞLAMAK
2- MİLLİ HEYECAN
3- HEDEFİN HEYECANINI TAŞIYAN BİLGİLİ VE GAYRETLİ KADRO
4- BAŞARACAĞINA İNANMAK – BİLGİ – PLAN – PROGRAM – KADRO – TAKİP - İNTAÇ SİSTEMİN DİSİPLİNLE YÜRÜTÜLMESİ
<u>B- REEL EKONOMİ ZİHNİYETİNİN BENİMSENMESİ</u>
5- KENDİ GÜCÜ İLE KALKINMANIN ESAS ALINMASI
6- ÜRETİM – İSTİHDAM - İHRACAT SEFERBERLİĞİ
7- ÜRETİMİN AKILLI, ENGELSİZ, UCUZ, YÜKSEK VE KALİTELİ OLMASI
<u>C- ADİL EKONOMİ ZİHNİYETİNİN BENİMSENMESİ</u>
8- BÖLÜŞÜMDE HERKESİN HAKKINI ALMASI.
9- ÜLKE BÜTÜNÜ İLE KALKINMASI.
10- BÜTÜN GELİR GRUPLARINA DENGELİ REFAH SAĞLANMASI.
<u>D- GÖZETİLECEK TEMEL ESASLAR</u>
11- TASARRUFU TEŞVİK.
12- HER TÜRLÜ İSRAFIN ORTADAN KALDIRILMASI
13- VERİMLİLİK VE TOPLAM KALİTE

4- “Rant Ekonomisi”nden “Reel Ekonomiye” geçilecek.

5- Aşağıdaki **Tablo – 16’de**, Rant ekonomisi zihniyetinin ne olduğu, **Tablo – 18’de** ise reel ekonominin ne olduğu açıklanmıştır.

TABLO - 16:

“RANT EKONOMİSİ ZİHNİYETİ” NEDİR?

RANT EKONOMİSİ ZİHNİYETİ NEDİR? TEMEL ESASLAR :

- 1- HORTUMLAR ONARILSIN, POMPALAR KURSLUN.
- 2- BORÇ, FAİZ, ZAM, VERGİ, DÜŞÜK ÜCRET VE DÜŞÜK TABAN FİYATI.
- 4- DEVLET YÜKSEK FAİZLE SÜREKLİ BORÇLANSIN: İÇ BORÇ, DIŞ BORÇ, BÜTÇE AÇIĞI, DİNAZORLAR BÜYÜSÜN.
- 5- BÖYLECE PARA YATIRMA, HİZMETLERE VE GELİR GRUPLARINA DEĞİL FAİZE GİTSİN.
- 6- KREDİLER RANTİYEYE VERİLSİN.
- 7- POMPALARI ÇALIŞSIN, KISIR DÖNGÜLER SÜRSÜN.
- 8- ÜRETİMİ ANCAK BÜYÜK SERMAYE YAPABİLSİN. ONLARA KOLAYLIK OLSUN DİĞERLERİNE ENGEL.
- 9- BÖLÜŞÜMDE EN BÜYÜK PAY RANTİYENİN OLSUN
- 10- KAMU İHALELERİ AŞIRI FİYATLA RANTİYEYE VERİLSİN.
- 11- ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA MİLLETİN BÜTÜN İMKÂNLARI RANTİYECİLERE KANALİZE EDİLSİN.
- 12- BANKALAR YALNIZ RANTİYENİN OLSUN.
- 13- FAİZ ORANLARI, ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARI RANTİYENİN İŞİNE GELECEK ŞEKİLDE AYARLANSIN.

TABLO – 17 :

“ REEL EKONOMİ ZİHNİYETİ” NEDİR?

REEL EKONOMİ ZİHNİYETİ NEDİR? TEMEL ESASLAR :

- 1- BAŞARACAĞINA İNANARAK İŞE BAŞLAMAK
- 2- KENDİ GÜCÜ İLE KALKINMA
- 3- ÜRETİM – İSTİHDAM – İHRACAT SEFERBERLİĞİ
- 4- ÜRETİMİN ENGELSİZ, UCUZ, YÜKSEK VE KALİTELİ OLMASI
- 5- BÖLÜŞÜMDE HERKESİN HAKKINI ALMASI
- 6- ÜLKENİN BÜTÜNÜ İLE KALKINMASI
- 7- BÜTÜN GELİR GRUPLARINA DENGELİ REFAH SAĞLANMASI:
HERKESE REFAH

6- İşbirlikçilerin **Tablo – 13'**de özetlenen halkın sömürülmesi düzeni yerine, aşağıdaki **Tablo – 18'de** gösterilen Milli Görüş Ekonomik Düzeni kurularak ülkemizin nimetleri ve kaynaklarının gelirleri rantıyeye değil, halka verilecektir.

Diğer bir ifadeyle aşağıdaki **Şekil-1'de** şematik olarak gösterildiği gibi işbirlikçilerin halkın sırtından alıp, rantıyeye aktardıkları imkanlar, yani 2 numaralı rant hortum bağlantısı yerine, 1 numaralı halk hortum bağlantısının gerçekleşmesi suretiyle ülkenin zenginlikleri bir avuç rantıyeye değil, adil bir şekilde halka tevcih edilecektir.

TABLO – 18: **Milli Görüş Ekonomik Düzeni**



SEKİL – 1: Milli Görüş AKP Farkı



7- Tablo – 11’de gösterilen işbirlikçilerin her yıl halktan alıp, rantiyeye havuzuna ve oradan da bir avuç rantiyeci ve ırkçı emperyalizme aktarılan yıllık 200 milyar \$ halkın hizmetinde kullanılacak ve aşağıda belirtilen şekilde halkın refahı, ülkenin kalkınması ve Tablo – 20’de belirtilmiş olan “**Yeniden Büyük Türkiye Hamleleri**”nin gerçekleştirilmesi projelerinde kullanılacaktır.

TABLO – 19 :

PROJELERLE YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE		
<u>ENERJİ SEKTÖRÜ</u>		
PROJE ADI	KAPASİTE	TUTARI, MİLYON \$
DOĞALGAZ BORU HATLARI	3431	1.700
PETROL BORU HATLARI	1995 km	1.000
LNG TERMİNALİ	2 ADET	800
HİDROLİK SANTRALLER	48 ADET, 5.764 MW	7.000
TERMİK SANTRALLER	13 ADET, 10.700 MW	9.800
NÜKLEER SANTRALLER	2 ADET, 2000 MW	5.000
	ARA TOPLAM	25.300
<u>ULAŞIM SEKTÖRÜ</u>		
PROJE ADI	KAPASİTE	TUTARI MİLYON \$
OTOYOLLAR	4334 KM	42.145
YÜKSEK STANDARTLI KARAYOLLAR	9711 KM	13.000
BOĞAZ GEÇİŞLERİ	4 ADET	3.537
HIZLI TREN	2 ADET	7.500
HAVA LİMANLARI		
- YAPIMI DEVAM EDEN	25 ADET	500
- BU YIL İHALE EDİLECEK	12 ADET	250
- ETÜD AŞAMASINDA	27 ADET	600
	ARA TOPLAM	67.532
<u>SERBEST BÖLGELER</u>		
PROJE ADI	KAPASİTE	TUTARI MİLYON \$
ULUSLARARASI SERBEST BÖLGELER	5 ADET	18.500
SERBEST BÖLGELER	7 ADET	6.800
	ARA TOPLAM	25.300
GENEL TOPLAM: 118.132 \$		

8- Havuz sistemi tekrar kurularak ve kaynak paketleri hazırlanarak borçlanma ihtiyacı azaltılacaktır. Bunun neticesinde talep azalması sebebi ile doğacak rekabet ortamında borçlanma maliyetleri düşürülecektir.

9- Sıcak dövizin tahribatı önlenecek, döviz kurlarının enflasyon seviyesinde artması desteklenerek yerli üretim ve iç Pazar üzerindeki ithalat baskısı kaldırılacaktır. Bu sayede yerli mal ve hizmetlerin rekabet kabiliyeti güçleneceğinden dış ticaret açığı ve cari işlem (döviz) açığı azalacak ve fazlaya dönüşecektir. Bu sayede dış borçlanma ihtiyacı ve borçlar azalacak ve borçların getirdiği siyasi baskı kalkacaktır.

10- Yerli üretimin rekabet kabiliyeti kazanması ile iç Pazar ve ihracat cazip hale geleceği için yatırım, üretim ve ihracat artacaktır. Bu cazibe yerli sermaye kadar, yabancı sermayeyi de yatırım ve üretime yönlendirecektir.

11- Hazinesinin kısa vadeli ihtiyaçları için Merkez Bankasından avans alma imkânı getirilecektir. Bu sayede hazinenin finansman giderleri azalacaktır.

12- İstihdamın üzerindeki ücret dışı yükler azaltılarak istihdam desteklenecek, herkese iş ve aş temini temel politika olacaktır.

13- İş gücünün iş hayatının ihtiyaçlarına göre hazırlanması için işçi ve işveren kuruluşları ile birlikte örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan programlarda bu hedeflere göre düzenlemeler yapılacaktır.

14- İşsizlik sigortasında biriken **24** milyar YTL mertebesindeki kaynak, işgücünün gelişmesi ve istihdamın artması için kullanılacaktır.

15- İthalatın ikamesi ve ihracatın miktar ve çeşit olarak arttırılması, katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun malların imalatı ve ihracatının geliştirilmesi için projeler hazırlanacak ve desteklenecektir.

Bu maksatla;

- Yatırım finans desteği,
- Satış finans desteği,
- Uluslararası fuarlara katılma desteği,
- İhracatta kur garantisi desteği,

verilecektir.

16- Yerli üretimin rekabet kabiliyetinin güçlendirilmesi için, enerji, hammadde ve diğer maliyet unsurlarının rakip ülkeler seviyesinde olması sağlanacaktır.

17- İhracatın miktar ve çeşit olarak arttırılması, dış pazarlarda kıtalar – bölgeler arasında dağılıma göre yeni pazarlara girişi hızlandırmak maksadıyla yurt dışında tanıtma ve ticaret merkezleri kurulması desteklenecektir.

18- Bölgeler arası gelir dengesizliğinin giderilmesi ve geri kalmış bölgelerin kalkındırılması için, bölgesel teşvik projeleri uygulanacaktır.

19- Tarım, sanayi ve hizmet sektörünün, Motorin (Mazot), Doğalgaz, Elektrik, Gübre ve benzeri, temel girdilerinden vergi kaldırılarak maliyetler düşürülecek, rekabet kabiliyeti geliştirilecektir.

20- Sanayileşme politikaları milli hedeflere göre tespit edilecektir.

21- Sınır bölgelerinde sınır ticareti geliştirilecektir.

22- Fakir, geri kalmış bölgeler için 10 yıl vergi muafiyeti uygulanacak ve enerji fiyatlarına yüzde elli destek verilecektir.

23- Tarımda üretim desteklenecektir. Destekler üretim maliyetleri ve rakip ülkelerin maliyetleri ve destekleri dikkate alınarak tespit edilecektir.

Hasattan sonra borçları sebebiyle bekleme gücü olmayan çiftçi – köylünün piyasa simsarlarının eline düşmemesi için tarımın, çiftçi ve köylünün korunması ve piyasaların dengelenmesi ve arz bolluğunda fiyat istikrarının korunması için **makul fiyat, alım, peşin ödeme ve stok destekleri** verilecektir. Destekler üretim maliyetlerine, tüketim taleplerine, ihracat hedeflerine ve rakip ülkelerin desteklerine göre tespit edilecek ve ödemeler aksatılmadan zamanında yapılacaktır.

24- Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi için gıda sanayinin gelişmesi desteklenecektir.

25- Tarımda arz – talep dengesinin korunması, üretim teknolojisinin gelişmesi ve pazarlama ihtiyacının karşılanması için kooperatifleşme, sözleşmeli tarım ve entegre tesisler desteklenecektir.

26- Hayvancılık özel olarak desteklenecek, Et - Balık kurumları, yem üretimi desteklenecektir.

27- Şeker Pancarı, Tütün ve Fındıkta kotalar kaldırılacaktır.

28-TMO'nun kapatılan şubeleri açılacak ve tarım politikalarına göre yeniden yapılandırılacaktır.

29- Suriye sınırındaki mayınlı araziler temizlenerek fakir köylülere verilecektir.

30- Dağ, tarih ve sağlık turizmini geliştiren projeler desteklenecektir.

31- İşsizliği önlemek için istihdam projeleri geliştirilecektir. Halıcılık, el sanatları, ev imalatı ve benzeri konularda projeler geliştirilecektir.

32- Teknolojik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bir **“Yüksek Teknoloji Geliştirme Kurulu”** kurulacaktır.

B- SOSYAL KALKINMA

33- Aile, çocuk ve kadının korunması için her türlü yetkiyle donatılmış **“Aile, Çocuk ve Kadını Koruma Yüksek Kurulu”** kurulacaktır.

34- Sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklar kaldırılarak tek çatı altında toplanacaktır. Emekliler arasında haksız farklılıklar kaldırılarak prim ve süreyi esas alan adil bir düzenleme getirilecektir.

35- Özürlüler :

Bilindiği üzere ülkemiz nüfusunun 12,29'u Özürlülerden oluşmaktadır. Aileleri ile birlikte toplam 25,5 milyon insan, Bu da nüfusun 3'te biri demektir.

Bunların devasal sorunlarına çözüm bulmak Saadet iktidarı ile olacaktır.

Özürlü vatandaşlarımızın Eğitim, İstihdam, Sağlık, Ekonomik ve Sosyal problemlerini çözmeye hususunda Milli Görüş iktidarlarının geçmişte yaptıkları birer teminattır. Bundan sonra da 8,5 milyon özürlünün refahı, mutluluğu ve saadeti için ülke kaynaklarını kullanarak olağanüstü gayret sarf etmeyi borç biliyoruz.

Mevcut Özürlüler yasasındaki aksaklıkları ve rapor yönetmeliğindeki Özürlülerin aleyhine olan anormal durumu düzeltmek suretiyle Özürlülerin önündeki engelleri kaldırmak, ayrıca Özürlülerin ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olabilmeleri hususunda onlara güvenerek sorumluluk vermek başlıca hedeflerimizdendir.

Eğitimde özürlüleri mesleki eğitime yönlendirmek, istihdam alanları açmak, kamudaki mevcut özürlü kontenjanlarını behemhal doldurmak, her özürlüye aş, eş, iş prensibini ilke edinmek, Milli Görüşün temel hedefidir. 8.5 milyon engellinin mutluluğu Saadet iktidarındadır.

Son olarak engelliler için engelsiz Türkiye diyoruz.

36- Herkes yeterli sađlık hizmeti alacaktır. Sađlık hizmetlerinde verimlilik ve kalite için gerekli düzenlemeler yapılacaktır, denetim güçlendirilecektir.

37- Sađlıkta özel hizmet alınması kolaylaştırılırken yolsuzluklara karşı tesirli denetim usulleri geliştirilecektir.

38- Ülkede adaletin her türlü etkiden arınmış olarak süratle tecellisi için gereken her türlü tedbir alınacak, adalet sisteminde görev yapanların biryandan özlük hakları düzeltilecek, diđer yandan üzerlerindeki ağır yükün makul seviyeye indirilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

C- MANEVİ KALKINMA

39- Fert, aile ve toplumun korunması için dini, ahlaki ve manevi eğitim anaokulundan başlatılacak ve güçlendirilecektir.

40- Zararlı yayınların ve uyuşturucu, alkol ve diđer kötü alışkanlıkların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

41- Kur'an Kurslarına devamı engelleyen 12 yaş ve 15 yaş sınırı kaldırılacaktır.

42- Eğitim hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi için her seviyede yeniden düzenleme yapılacaktır.

43- İş hayatının ihtiyacına göre mesleki eğitim geliştirilecektir. Bu konuda sektör temsilcileri ve meslek odaları ile işbirliği yapılacaktır.

44- Eğitimde her türlü baskı ve engeller kaldırılacak, öğrenme ve daha iyi yetişme yolları açılacaktır.

45- Meslek Liselerine Üniversite girişinde yapılan haksızlık kaldırılacaktır. **Her lise mezunu dilediđi branşta yüksek tahsil yapma imkânına kavuşacaktır.**

46- İlköğretim 5+3 olmak üzere kesintili hale getirilecektir.

47- YÖK kaldırılacaktır.

48- Özel eğitim kurumlarının yaygınlaşması desteklenecek ve kalite yönünden yakın denetime alınacaktır.

49- Herkesin kabiliyetine göre eğitimden faydalanılabilmesi için ihtiyaç sahipleri desteklenecektir.

50- Öğretmen ve öğretim üyelerinin kendilerini eğitime hasredebilmesi için özlük hakları yeterli seviyeye getirilecektir.

D- ŞAHSİYETLİ DIŞ POLİTİKA

51- Şahsiyetli bir dış politika izlenecek

52- D-8 çekirdeđi etrafında **D-60**'lar (60 Müslüman ülke), **D-160**'lar (Toplam nüfusu 5 milyar olan ezilenlerin hepsi) Adil bir Düzene sahip yeni bir Saadet Dünyası kurmak üzere bir araya getirilecekler, İnsanlığın Saadeti için yeni bir dünya kurulacak, bütün küresel kurullar ifsat gayesi yerine Saadet gayesi gütmek üzere yeniden tanzim edilecekler.

D-160'larla, **G-8**'ler arasında yapılacak adeta ikinci bir **Yalta Konferansı** ile Adil Bir Düzene dayalı "**Yeni Bir Saadet Dünyası**" kurulmak suretiyle bütün insanlığa Barış, Huzur, Adalet, İnsan Hakkı ve Refah getirilecek.